



Tot het laatst vervuld van hoop,  
maar door zijn lichaam in de steek gelaten,  
is vredig van ons heengegaan

## Willy Dries



### Adrienne Adriaensen

*Lid van De Koperwiek  
Lid van de Wildertse Senioren Vereniging*

Hij werd geboren te Essen op 3 april 1941  
en is er thuis rustig ingeslapen op 21 december 2024.

Samen met u willen wij afscheid nemen van hem  
tijdens de plechtige uitvaartdienst met asurne  
in de kerk van St.-Jan de Doper te Essen-Wildert  
**op zaterdag 28 december 2024 om 11.00 uur,**  
waarna we hem te rusten leggen in het urnengraf  
op de nabijgelegen begraafplaats.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten  
en condoleren achteraan in de kerk (St.-Jansstraat)  
zaterdag vanaf 10.40 uur.

U kunt Willy nog een laatste groet brengen  
in het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen  
op donderdag a.s. van 15.00 tot 15.30 uur.

Hij zal altijd verder leven in de harten van:

Adrienne Adriaensen

*zijn echtgenote*

Raf en Krista Stoffelen - Dries

*Ianthe*

*Sybe*

Luc en Petra Heens - Dries

*Niels*

*Mathis*

Bart en Ilse Dries - Van Tilburg

*Lentl*

*Jolien*

Gert en Samantha Dries - De Jong

*Tiamo*

*zijn kinderen en kleinkinderen*

Delen mee in dit verdriet:

Zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen.

De neven en nichten.

De families Dries, Adriaensen, Quirijnen, Schenk.

Rouwadres: Familie Dries - Adriaensen  
p/a Begrafenissen Hensen  
Stationsstraat 98, 2910 Essen

*Condoleren kan ook online via [www.begrafenissenhensen.be](http://www.begrafenissenhensen.be)*